

Forårsturen til Sverige 2012

Så fik vi igen i år koblet os på den svenske SR-klub's 'vårtur' i det skånske. Fra det jyske deltog Jan Lind og Thomas Hansen og efter aftale med de gode Teufels på Lærkevej, tog vi direkte til Sverige om fredagen. Vi mødtes med Lars Hjelmso ved middagstid i Helsingør og nappede færgen efter lidt SR snak.



På den anden side af Øresund gik det mod Kullen, drevet af det fantastiske vejr og vores knurrende maver. I Mølle dukkede en havnecafe op, som efter sigende skulle være berømte for deres rejemadder. Det måtte vi 'sälvklart' prøve og dertil en Pripps.



En flot udsigt og et betragteligt antal km senere (det var i hvert fald ikke den direkte vej fra Kullen til Svärlov, vel Thomas ?), som heldigvis bød på flere rigtig flotte stræk, nåede vi frem til Hanksville Farm. Og med en modtagelse bestående af export-øl i mærkeglas, så tegnede weekenden lovende.



Da vi havde fået oprettet lejren, som nok er en mild overdrivelse, når man som Jan og Thomas blot kastede sig under en udspændt dug, ankom de første svenske 'SR-killar'. Resten af fredag aften gik med god grill-mad og en masse SR snak. Om det var sprogbarrieren eller et nøje planlagt taktisk udfald skal vi lade være usagt, men det lykkedes os imidlertid at få placeret vores nye danske klub logo over de svenske mærker i baren.



Om lørdagen stod den på køretur. Preben Ricks stødte til os efter lidt orienteringsstress, så vi var 4 danske og 12 svenske SR-cykler af sted. Ruten gik stik syd i år og havde lidt flere rene transportstræk end sidste år. Der var dog alligevel god lejlighed til at 'gassa på' og få øvet svingteknik. Vi endte efter 100 km på Sveriges sydligste spids og kunne her nyde en regnbyge og en 'korv'.



Efter en lille time klarede det op og med en lidt rolig start blev vejene tørre og så gik det rigtig, rigtig fint hjemover igen. Vel hjemme efter godt 200 km (Sverige er dæl'me stort) med dem som kom hjem (der var et par stykker, som blev hægtet af) var der grill-party og klubliv. Vi danskere var inviteret til middagen og kvitterede med at give de deltagende svenskere vores nye T-shirt, hvilket de blev helt vild glade for. Der blev uddelt rigeligt med knus, selvom Thomas forsøgte med ;"Hey, hey det er sgu da en MC-klub, det her". Men hvad gør man ikke for det gode naboskab. Alle svenskerne hev straks T-shirten på og så var der Irish-coffee og export-øl på programmet.

Det må have været den friske bivuak luft, som gjorde, at Jan var nær ved at misse morgenmaden dagen derpå, men op det kom han. Og så var det bare at pakke cyklerne.



Vi fik sagt pænt hej då til folkene på Hanksville, høvlede over Øresundsbroen og sagde farvel til Lars på motorvejen, hvorefter Jan og Thomas fik set landevejen over Sjælland og Fyn og faktisk også nåede en lille smule af det faste MC-træf i Middelfart inden vi lukkede dette års forårstræf. Vi har fået kørt godt 1000 fantastiske km, i stort set blændende vejr og dertil nydt en masse kanon godt samvær med andre, som er ligeså tossede med den SR, som vi selv er.